

Sosyal ve Toplumsal Hayatta Maneviyatın Önemi

Toplum bireylerinin manevi manada ıslah edilebilmesi için salt, dünyevi bilgiler ve yaşantımızın bizi zorla getirdiği sekülerizm, gerçek mutluluk için tek başına yeterli olmamaktadır. Bunun için evvela dinimizin bize sunduğu manevi reçeteler ile beraber, düzgün bir yaşam tarzına sahip olmak ve bir takım manevi değerlere de inanmak ve bu manevi değerlerin yaşanması için gerçek manada çalışmak gereklidir. İnsan hayatının tekdüze, amaçsız bir sürüncemede ilerlemesi, insan için bir noktadan sonra hayatının manevi dengesinde kopukluk yaşanmasına ve yaşanan dünyevi duyguların neredeyse tamamında mutsuz olunması ve hayattan beklentinin en asgariye inmesi muhtemeldir. Bundan dolayı beşeri kuralların da ötesinde olan ve yüce Rabbimizin koyduğu kural ve ibadetlere sarılmak hem kendimizi hem çevremizi tatmin açısından bize yol gösterecektir. Yüce Rabbimizin buyurduğu gibi:[28:الرعد: «الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ» Onlar ,inananlar ve kalpleri Allah'ı anmakla huzura kavuşanlardır. Biliniz ki, kalpler ancak Allah'ı anmakla huzura kavuşur» Bu ayeti kerimeden hareketle, Allah'ı ve Kuran'ı Kerim'e gönülden ve samimi olarak inanan aynı zamanda ayeti Celileleri okumakla ve Allah'ın adını anmakla kalplerin huzur, ruhlara sükûnet bulan kimseler olduğunu söyler. ¹Ayeti celileye baktığımızda tek huzur kaynağının ve Ruhi doyumun aynı zamanda Allah'ı zikir olduğunu görüyoruz. Allah ile huzur bulan kalp ,maneviyatla dolar ve kalbindeki şüphelerden ve vesveselerden temizlenir, ancak Allah ile mutmain olmayan kalplerin sıkıntılarının neticeleri olarak, günümüzde ruhi bunalımın en zirvede olduğu, sürekli içsel buhranların yaşandığı ve günden güne bu buhranların çoğaldığını da göz önüne alırsak; aile sorunlarının, boşanmaların, gençlerimizin sıkıntılarının çoğalması maneviyatsızlığın getirdiği sonuçları daha iyi göstermektedir.

Maddi dünya ile manevi dünya arasına çekilen hat ile hayatımızın daha huzurlu olmasının manevi değerlerden geçtiğini söyleyebiliriz. Peygamber efendimizin (s.a.v.) "Din nasihattir" diye uyardığı bir ümmetiz. Resulullah'ın ahlakını soran sahabeye, Hazreti Ayyşe'nin verdiği cevap manidardır. Siz hiç kuran okumadınız mı? Zira onun ahlakı Kuran ahlakıdır." şeklinde buyurmuştur. Başka bir hadisi şerifte Efendimiz (s.a.v.) " Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim" diye buyuran bir peygamberin ümmetiyiz.

Dünya nimetlerinden daha fazla faydalanmak, çokça mal-mülk edinmek için birbirimizle yarışır bir hale geldik. Bunun neticesinde de kaçırdığımız en önemli husus olan manevi hayatı kaybetme felaketi ile karşı karşıyayız. Rahman'ın karşısına çıkacak olmanın korkusu ve ahirette hüsrana uğramamak için; her an Rabbimizin bizi gözetlediğini ve yanımızda olduğunu , bizi hiçbir an unutmadığını bilmek, Rabbimizle hemhal olarak kurtuluşa erenlerden olabiliriz. Bunun için; toplumu bir arada tutan ve yaşatan din, ilim, ahlak, örf ve adetlerimizi iyi öğrenmek ve milli değerlerimize sahip çıkarak büyük derecelere erişebiliriz. Peygamber efendimiz (s.a.v.) "Hikmetin ve her türlü hayrın başı Allah korkusudur" diye buyurmuştur. Hayatımızı bu minval üzerine inşa etmek ve iman sahibi olmak, insanlara yararlı, olgun bir mümin olabilmeyi telkin etmek, gönüllere sevgiyle girmek ve maneviyatımızı yeniden inşa edebilmek için karınca misali hepimizin biraz yük taşıması gerekiyor. Rabbimizin bize bu dünyada çizdiği yolda hedefimizin Allah rızası olduğu bilinciyle Hareket ederek takva ve maneviyatı lezzet alarak yaşamayı kendimize hayat prensip edinmeliyiz. Bu yolculuğa çıkarken Olanakları en güzel şekilde kullanıp kul olmanın huzurunu ve Allah'ı anmanın mutluluğunu yaşamalıyız. Her daim ve her an Allah ile...

Zeynep KAYA DEMİRTAŞ -İl Müftü Yardımcısı

¹ Kuran yolu /sy.251